

In een korte serie bij de eerste Korintebrief hebben we stilgestaan bij enkele voorschriften voor vrouwen, of beter: bij een centraal voorschrift voor ons allemaal - in de hoofdstukken 11 en 14.

Hoe actueel zijn die teksten over de hoofdbedekking en het zwijgen van vrouwen in de gemeente? We zullen zien: verrassend actueel!

Paulus opent in 11:1 met de oproep om hem 'dus' na te volgen zoals hij Christus navolgt. Waarin dus navolgen? Dat heeft hij net verwoord in 10:32-33. Geen aanstoot geven aan Joden, Grieken of Gods gemeente. Iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; niet je eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen, opdat ze worden gered. In 9:19-23 schreef Paulus al hetzelfde. Deze mentaliteit heeft hij afgekeken van Jezus zelf. Die kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van Gód als ménsenzoon. Wat een ongelofelijke aanpassing! En precies deze houding gaat Paulus nu uitwerken in hoofdstuk 11 en 14. Als we dit goed vasthouden, levert dat een verrassende uitkomst op.

Wat is de concrete aanleiding van dit briefgedeelte? Blijkbaar lieten de Korintische vrouwen in de kerk ineens hun hoofdbedekking thuis. Ze voelden zich lekker vrij in Christus. Maar intussen gaven ze aanstoot aan de Griekse medeburgers in hun omgeving. Die zouden niet meer zomaar naar de kerk komen. Want dáár doen ze zo gek, qua kleding en qua positie van de vrouwen...

Paulus roept de vrouwen daarom op hun hoofd in de kerk weer te bedekken. Niet omdat dat nu zozeer een goddelijk gebod is. Maar om de Grieken ter wille te zijn!

Dit verklaart de opmerkelijke argumentatie van Paulus. *Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande* (11:4). In de tijd van Mozes moesten de zonen van Aäron juist tulbanden en hoofddoeken dragen (Exodus 28). En ook: *De natuur zelf leert u toch dat lang haar voor een man een schande is* (11:14). In de wetten van Mozes mochten Nazireeërs hun haar niet laten knippen (Simson) en ook Absalom had een weelderige haardos.

Paulus schrijft hier blijkbaar niet absolute wetten voor. Hij vraagt alleen of de Korintische gemeente meer rekening wil houden met de Griekse gewoonten.

In hoofdstuk 14 noemt hij de buitenstaanders drie keer achter elkaar (14:16,23,24). Hoe kom je als kerk op hen over...? Dáár gaat het om. Wat krijgt de buitenstaander mee, als iedereen maar door elkaar heen lalt in de kerk? Degenen die in vreemde talen bidden (*glossolalein*) en die profeteren en vrouwen die *lallen* – laten die daarom kunnen zwijgen. Opnieuw, niet absolute geboden om voortaan altijd en overal in de kerk te zwijgen. Maar voor deze concrete kerk in Korinte.

Paulus komt ook wel met andere argumenten. Hij kan het ook nog wel principieel wat onderbouwen, zij het niet met absolute teksten. Het hoofdargument is: Wees de Grieken ter wille, in welk opzicht dan ook.

Het grote doel is dat je mensen met het evangelie kunt bereiken. In een taal die zij verstaan. En dat je niet onnodig drempels voor hen opwerpt. daarin volgen wij Paulus, zoals Paulus Jezus volgt.

Vanuit deze basisregel kunnen wij in onze tijd heel concreet op één lijn met Jezus en zijn apostel blijven, door misschien wel het ómgekeerde te doen van wat hij concreet aandraagt...! Ook in onze tijd begrijpen buitenstaanders het niet als wij vrouwen binnen de kerk anders behandelen dan daarbuiten. Of homo's. Want geheid beginnen buitenstaanders daarover. het is voor hen één van de hoofdredenen om de kerk op afstand te houden. En daarmee Jezus. En dat willen wij toch niet?

Niet alle punten hieronder hoeven uitputtend besproken te worden. Maak vooraf maar een keus.

1. Heb jij het gevoel dat wij door zo'n preek Paulus en Jezus nu wel navolgen, of juist toch niet?
2. In Rom.12:2 schrijft Paulus: Wordt niet gelijkvormig met deze wereld.
 - a Hoe moeten we dat dan zien, naast of tegenover zijn oproep om iedereen in elk opzicht ter wille te zijn?
 - b Hoe werkt Paulus dat concreet uit in Romeinen 12: dat je niet wereldgelijkvormig wordt?
3. Hoe schat jij de inspanningen van onze gemeente in om buitenstaanders met het evangelie te bereiken? Zie jij gewoonten waarin wij ons nog wel meer mogen aanpassen aan onze omgeving?
4. Als je 11:5 naast 14:34 leest, mogen vrouwen dan wel of niet profeteren in de kerk? Wat kun je met Handelingen 2:17-18 in dit verband?